

Beste Jonggivertjes

Sommigen onder jullie hebben al wat ervaring met het JV-zijn, maar er zijn ook een heel deel nieuwelingen onder jullie, die zeker en vast hun weg gaan vinden in deze geweldige tak! Zijn jullie klaar voor een nieuw en supervet jaar? We vliegen er in! Patat!

Oktober

Omdat jullie, de jeugd van tegenwoordig, zagezegd toch niet veel anders meer kunnen doen dan chatten en internetten, dompelen we ons deze maand onder in de wereld van facebook!



3 oktober

Het is tijd om eens beter kennis te maken, want er zitten heel wat nieuwe gezichten in de groep. Uiteraard gaan we geen 3uur chiro-gewijze kennismakingsspelletjes spelen. Beste Jv's, maak jullie klaar voor het grote (maar dan ook grote) kennismakingsspel. Niemand zal je nog kunnen foppen, je kent iedereen door en door.

Registreren

Het is gratis (en dat blijft het ook)

Voornaam:
Achternaam:
Jouw e-mailadres:
Bevestig e-mailadres:
Nieuw wachtwoord:
Ik ben een:
Selecteer je geslacht:
Geboortedatum:

ZATERDAG 9 oktober

Tijd voor de 'home'-pagina; er valt heel wat te verkennen, we maken een tocht door schatten aan informatie. We verwachten jullie ZATERDAG om 15u op de scouts om deel te nemen aan de Rally-dropping. Neem allemaal DRIE EURO mee, een GOEDE REGENJAS, een drankje, een hapje, want we blijven weg tot 19u30! Smeer jullie beentjes al maar in, want dit wordt een avontuur!

17 oktober

Ciao combattenti (strijders)

Tijd om jullie te bewijzen. Kunnen jullie overleven in de wereld van de maffiosi? Kunnen jullie voordelige deals sluiten en jezelf uit de klauwen van de concurrerende clan redden? Zijn jullie handig in het oversmokkelen van allerlei goederen? Als jij deze kwaliteiten bezit, kom je aan de top en word je misschien Godfather...

Ga, en bewijs jezelf...



24 oktober

De boeren onder jullie (ik noem geen namen), zullen zich volledig thuisvoelen deze vergadering. Hoe meer kippen, schapen, appelbomen, maisplanten, des te succesvoller wordt je boerderij!

Sommigen zijn misschien eerder voor een varkensstal om er zelf te gaan bijliggen, anderen misschien voor een bloementuin, maar wees maar zeker dat dit een spannende strijd wordt, want keuterboerekes worden al snel marginaal en van de maatschappij verstoten...



→KOM ZEKER MET DE FIETS!

29,30,31 oktober

Let op, dit is een HEEL WEEKEND, beter gezegd, het JV-weekend! Mannen en vrouwen, maak jullie klaar, want dit wordt echt GEMAAN! Meer info volgt nog per brief, maar schrijf deze data al zeker in jullie agenda!

November



Alweer proberen we ons aan te sluiten bij het hedendaagse leven van de jongeren van tegenwoordig. Jullie zijn ongetwijfeld af en toe van de wereld afgesloten tijdens je lievelingsprogramma op tv. Disney-channel? VT4? 2BE? Ketnet? TMF? Wel, om een niet te grote shock te veroorzaken, van tvbeeld naar scouts, verdiepen we ons deze week in de wereld van de televisie!

7 november

Een plein. Wat kunnen we daar allemaal mee? Extreme makeover! Geen gewone pleinspelletjes! Extreme makeover! Niets zal nog lijken wat het eerst was. Totale metamorfose van de dingen die je normaal zou verwachten. Be prepared.



14 november

Help! Mijn man is een klusser! Tijd om die radeloze vrouw uit de nood te helpen en er voor te zorgen dat zij en haar man hun ogen niet kunnen geloven met de constructies die wij in 3 uur in elkaar kunnen zetten! Kom af en toon je kunnen!



ZATERDAG 20 november

**HET LEVEN
ZOALS HET IS**

DE PANNEKOEKENVERKOPER

(20 en 21 november op uw tv!)

LET OP, dit is het pannekoekenweekend! Jullie worden ZATERDAG om 12uur aan de lokalen verwacht. Trek eens aan de mouw van jullie mama en papa want alle hulp is welkom. We hebben steeds bakkers en rijders nodig, maar raadpleeg vooral het algemene deel!

28 november

Snij de worteltjes, snipper de uien, zet ondertussen een zacht vuurtje op. Laat de uitjes sudderen... en euhm euhm... even denken Piet... nee, ik weet het niet meer...

Piet ziet het deze keer niet meer zitten en wij moeten hem tegemoet komen! Kom naar de scouts en laat jullie kookkunsten zien zodat zelfs Piet ervan versteld zou staan...



December

Omdat we nu wel genoeg voor de pc en tv gezeten hebben, is het tijd voor veel hardere kost! Lieve jonggivertjes. Hebben jullie genoeg wil? Hebben jullie genoeg power? Kunnen jullie het nog aan? Zijn jullie nog niet aan het verzwakken? Want deze maand staat in het teken van

EXTREM

5 december



De goede oude man is op komst. Maar het zou geen extreme-maand zijn, zonder extreem coole specials. Kom en zie hoe wij op onze speciale manier de sint in de bloemmetjes (of iets anders) zetten.

12 december

Jonggivers, wij gaan is iets bricoleren, iets in elkaar steken, iets constueren, fabriceren, creëren, ontwerpen...

Wij gaan iets in elkaar flansen deze vergadering, iets waar dat je 'u' tegen kan zeggen... Niet te onderschatten. Jullie worden de inventors van de toekomst. Nu hopen dat de wereld klaar is voor zulk talent...

ZATERDAG 18 december

Kom vandaag (zaterdag!) van 17u tot 19u naar de scouts. Want, jullie, ijverige studenten, zijn het natuurlijk moe om achter die boeken te zitten! En terecht! Natuurlijk staat jullie lieve leiding klaar voor jullie met iets geweldig in petto, namelijk (het is niet zo moeilijk om te raden) EXTREME VERGADERING. Gewoon even extreem gaan, extreme dingen doen, extreem denken, extreem zijn, extreem winnen, totale explosie van alle jonggivers!



MAANDAG 27 december

De examens zijn al lang vergeten, de kerstboom is al lang versierd, de lichtjes hangen al in de bomen, de caviaar staat op tafel, de champagne staat koud... conclusie:

nu het tijd om te feesten he!

Extreem feesten! En dat op de scouts van 19u30 tot 21u30.

Kom allemaal in jullie feest-outfit en we maken er een knaller van!

Een feest met ballen, k rstballen...



Zo, dat waren 3 volle maanden vol amusement. Veel succes met jullie examens en goed feesten he!

Gegroet, jullie superhelden

Van Pee - Flosj - Beire



Jolle - Emilie - Stefanie

