

Skoeteke september- oktober

Allerliefste kapoentjes,

Jullie nieuwe leiding is helemaal klaar om er weer een onvergetelijk jaar van te maken voor jullie (en onszelf 😊)!!

Dus houd jullie klaar voor een jaar vol avontuur, plezier, vuil, gelach en vriendschap!

Maaaaar voor jullie in september klaar staan om te komen ravotten met ons, zullen we eerst even overlopen wie nu die leiding zijn, die jullie het leukste scoutsjaar ooit gaan geven:

LENA aka LENKE: de kapoentjes die vorig jaar al van de partij waren kennen haar (hopelijk) nog wel, Lena kon haar lieve, schattige kinders niet achterlaten en heeft besloten nog een jaar plezier te maken met de allerleukste scoutsgroep.

INDU aka UDNI: De tweede en meteen ook laatste meisjesleiding jammer genoeg, maar ook een bekend gezicht! Want ook Indu heeft vorig jaar veel te veel plezier gemaakt met haar kapoenen om ze al achter te kunnen laten. Goed nieuws voor onze kapoenen dan want met Indu erbij wordt het absoluut een topjaar!

CHARLES aka SJAREL: En ook onze derde leiding is er eentje die we kennen, de kapoenen zijn duidelijk te leuk geweest vorig jaar want ook onze lieve sjarel was niet klaar om afstand te nemen en wilt graag nog een volledig jaar toekomstige scoutjes van jullie maken!!

YORBEN aka YORBAIN: Je raad het al, ook onze vierde leiding, Yorben, heeft vorig jaar bij de kapoenen gestaan en ook hij is ervan overtuigd dat een extra jaar kapoentjes de beste keus was!

MAARTEN aka MEKES: En dan nu, een leiding die nog niet gekend was, maarten heeft vorig jaar bij de givers gestaan en beseftte dat die oudere kinderen niet kunnen tippen aan de leuke snoetjes van onze kapi's! Maarten ziet het dan ook helemaal zitten om te ontdekken waarom de kapoenen zo leuk zijn dat al hun leiding NOG een jaartje wilt genieten

THOMAS aka OLLIE: Last but not least, Thomas!! Ook hij heeft de slimme keuze gemaakt om van de matige givers naar de leukste tak van de scouts te komen, en is klaar om jullie alles te leren wat een echte scouts moet weten!!

Scoutskamp 2018



Voor onze nieuwe kapoentjes en de kapoenen met ervaring die na een lange vakantie de scouts al vergeten zijn, nog even kort wat belangrijke zaken:

- ❖ De scouts start elke zondag om 2 uur en eindigt om 5 (BEHALVE bij uitzonderingen, dan laten we dit weten in het skoetteke)
- ❖ Op een goeie scoutszondag komen we niet in onze beste kleren maar dragen wij een GROENE broek of scoutsrok en een SCOUTSPULL of andere pull die VUIL mag worden!
- ❖ Wij doen met onze kapoentjes dit jaar twee weekends, deze zullen doorgaan op 12-14 november en 13-14 april, meer info volgt nog in de volgende skoetekes en per mail
- ❖ Voor extra informatie en nuttige weetjes kan je altijd het algemene skoeteke raadplegen

Om ons nieuwe jaar te starten hebben wij al 2 maanden elke zondag vol plezier gepland voor jullie, hierbij dus onze eerste twee TOP maanden van een TOP jaar:

2 september: WIE ZIJN DIE NIEUWE LEIDING???

Op onze allereerste vergadering gaan we van start met een groot spel om jullie nieuwe leiding te leren kennen. Trek dus je beste speelkieren uit de kast en kom met ons ontdekken wie wij zijn en wie jullie medekapoentjes en toekomstige vriendjes en vriendinnetjes zijn!!



9 september: WIE ZIJN DE KAPOENEN SPEL

Vandaag spelen we een groot 'wie is het' spel -kapoenen editie-!! Zo kunnen jullie allemaal ontdekken wie van deze leuke kapoentjes je nog niet kent en de komende jaren nog veel scoutspret mee zal maken!

16 september: WATERSPELEN

Nu we allemaal kennis gemaakt hebben met elkaar, is het tijd om nog even te genieten van dat goede weer. En hoe doe je dat beter dan met 3 uur vol waterpret???

!!doe vandaag onder je speelkieren je zwemkieren al maar aan en neem een rugzakje mee met reserve kledij en een handdoek mee, want we willen niet met koude tenen naar huis toe gaan!!

22 september: SCOUTING LEKKER DOEN

De leukste dag van het jaar is aangebroken, scouting lekker doen is ons jaarlijkse feest op de scoutslokalen met kindersanimatie zoals springkastelen, georganiseerde spelletjes, knutselen enzovoort, daarnaast is er ook eten en drinken te verkrijgen. Dit is ook de dag dat jullie jullie liefste kindjes officieel kunnen inschrijven en eventueel scoutskledij kunnen aankopen!!

Meer informatie hierover zullen jullie via mail, facebook en het algemene deel kunnen raadplegen!

Wij hebben er al zin in, hopelijk jullie ook!

!!doordat scouting lekker doen op een zaterdag valt zal de vergadering van 23 september niet doorgaan omdat jullie leiding nog wat opruimwerk heeft!!

30 september: KOOKVERGADERING

Hopelijk is er nog genoeg plaats in jullie buikjes na jullie middageten want vandaag gaan we allerlei lekkernijen koken en uiteraard ook opeten!!

Wat nemen we mee: een scherp mesje (goed ingepakt), een handdoek en een plankje



7 oktober: WIJ ZOEKEN DE SCHAT

Vandaag is het tijd om te starten aan het begin van onze weg naar grote avonturiers van de scouts!! We gaan onze krachten bundelen en samen op zoek naar een schat die al jaren begraven ligt ergens rond de scouts maar nog nooit gevonden is...

Wie weet zijn jullie wel avontuurlijk genoeg om als eerste het mysterie van de verloren schat op te lossen, en worden jullie beloond met alles wat erin te vinden is!!



14 oktober: PLEINSPELLEN

Op de scouts doen wij niets liever dan samen de leukste pleinspelletjes spelen, kom dus samen met ons plezier maken met dikke berta, vragen aan de schipper of we mogen overvaren en zooveel meer klassieke scoutsspelen!!



21 oktober: 'WAT IS SCOUTS' SPEL

We weten ondertussen al wie de leiding is en wie de kapoenen zijn, nu wordt het hoog tijd om te ontdekken wat een echte scout zoals moet kunnen en doen met een groot ONTDEKKINGSSPEL

28 oktober: BEHENDIGHEIDSSPELEN

Wie is de kapoen met het meeste evenwicht, de grootste mond of de beste speurneus?? Kom ons tonen welk talent jij hebt en ga de strijd aan voor de prijs van meest behendige kapoen 😊

Dat was het alweer voor de eerste twee maand 😞 Maar niet getreurd, er volgt rap een volgend skoeteke met twee nieuwe maanden vol plezier in!!

Kusjes, jullie favoriete leiding

Lena - Indu - Charles - Yorben -Maarten – Thomas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KLEURPLAAT

-wedstrijd : de kapoen die de mooiste/origineelste
kleurplaat afgeeft wint een verrassing!!!

