

Givers

Januari-Februari



6 januari:

De leiding zit te zwoegen en te zweten achter hun boeken, het is deze week geen vergadering maar brand een kaarsje voor ons ☹

13 januari:

De Jins worden op de rooster gelegd of ze wel goed genoeg zijn om volgend jaar leiding te worden, zij voorzien voor jullie een groepsspel om met heel de scouts te spelen.

20 januari:

De Jins gunnen we weer wat rust terwijl de leiding nog steeds achter de boeken zitten. Deze week weer GEEN scouts ☹ ☹ ☹ ☹

27 januari:

Ook al zijn de examens voor sommigen van ons nog steeds niet gedaan, toch zal er leiding klaar staan vandaag. We gaan deze keer echt sleeën op de wijngaardberg, afspraak om 13:45 beneden aan de berg en terug naar huis om 16:45.

3 februari:

De leiding is eindelijk klaar met de examens! Jippieeeee, wij gaan dus op vakantie, oud-leiding verwent jullie vandaag.

10 februari:

Na een week vakantie zijn we helemaal terug, vandaag maken we van het giverlokaal het grootste zetel-kamp ooit. Neem oude lakens/kussens... mee die je denkt dat we kunnen gebruiken bij het bouwen van een cool kamp

17 februari:

Meisjes, haal jullie beste roddels maar boven en jongens doe jullie stoute schoenen aan, vandaag doen we meisjes en jongens vergadering!

24 februari:

We gaan schaatsen Jippieeeeeee maar let op: er wordt verwacht dat jullie zelf naar de schaatsbaan geraken en ook weer thuis. Hoor dus zeker eens bij leden die in de buurt wonen om samen te rijden, zo moeten niet al de ouders rijden. Om 14 uur aan de schaatsbaan van Haasrode (Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee) en om 17 mogen jullie naar huis.

Vergeet zeker geen handschoenen, dikke sokken en 5 EURO.



(Mag je zeker ook inkleuren en aan de leiding geven)